

Skriftlig årsberetning for Ulvsborgens Venner 2023

Da jeg skulle skrive min beretning var min hukommelse som altid tom. Jeg er altid mest optaget at det som kommer og alt det nye vi skal sætte i søen.

Det er det fantastiske med nye begyndelser. Men faktisk er det godt at have en anledning til at kigge et år tilbage og se om hukommelsen har ret. Og det har den sjældent. Ikke helt ret i hvert fald. For når jeg kigger tilbage i vores aktivitetskalender, er godt nok færre arrangementer end de foregående år men dog alligevel næsten noget i kalenderen hver måned.

Vi kan altid diskutere om det er nok eller det er det rigtige – og det har vi gjort i bestyrelsen. Meget mere om det senere. Først lad os kigge ind i året der er gået.

Sydag (januar)

Traditionen tro startede vi året med en sydag. Der blev klippet, syet og tegnet. En dag fuld af latter og nørderier.

Generalforsamling (marts)

Årets generalforsamling blev afholdt på biblioteket. Igen en succes at være i et stort rum med god plads til alle og en stor skærm at kigge på. Og hvor Mette kunne være med online, det er alligevel smart når teknikken virker.

Pileflette kursus og arbejdsdag i smedjen (april)

Der blev flettet og flettet og banket og banket. Vi havde besøg af Marianne Mortensen der underviste i pileflet foran salshuset, og samtidig var der fuld aktivitet i smedjen. Det blev nogle fantastiske dage.

Humøret var højt og os der troede at der ville blive en tæt lydmur af snak, måtte tro om igen. Der var fuld koncentration og meget lidt snak.

Sådan kan det gå når der skal læres nye færdigheder og det faktisk er en lille smule svært, at få det til at se ud som man gerne vil.

Medlemsweekend (maj)

En skøn weekend der varslede masser af forårsliv på Ulvsborg. Vi var en lille sluttet skare der maste på med oprydning på pladsen, flethegn ved brændeskjulet og smedjen blev færdig. Det var effektivt og en dejlig dag.

Haven

Haven har fået liv, takket være en utrættelig indsats (og også med nogen træthed). Den er blevet så fin. Havevenner søges stadig!

Det er første gang Ulvsborgs have har fået så meget kærlighed og indsats. Og hegn og låger så vi måske kan holde nogle af dyrene ude.

Kristi Himmelfart (maj)

Årets første publikumsåbning og den første prøve på årets nye formidlings ideer. Hyggeligt og godt, og dejligt at mærke at det hele virker.

Åbningsuger 28-31 (Juli-august)

Regnvejrssommer... og blæsevejr. Våde telte og væltede telte. Vådt brænde og kolde tæer. Men det var også hyggeligt. Med leg, håndværk, bål og glade gæster, om end vi kunne have ønsket os flere af dem.

Vi havde besøg fra nær og fjern, både medlemmer og aktører og det er altid fuld af liv at gense venner og lade sig inspirere af hinanden. Lære nye håndværk og få gode ideer.

Vi havde stadig større vægt på formidlingen og på at løfte den i forhold til livet på gården.

Vi har stadig meget at lære, men vi er så godt på vej. De seneste års fokus på oplevelsen for både os selv og for Ulvsborgs gæster, bringer os for hvert år til et nyt og stærkere sted at starte en ny sæson.

Kalundborg Middelalderfestival (august)

Kalundborg er ikke helt Ringsted, men det havde sin egen charme og hygge. Hvor Ringsted er et velsmurt og velafprøvet koncept, så skal Kalundborg lige løbes i gang. Men en super hyggelig weekend hvor vi fik skruet op for fællesskabet i lejren og hvor vi havde tid til at drive rundt og snakke med aktører, købe lidt nyt og mødes med gamle venner.

Og Kalundborg er så spændende, med sin fine kirke og sin middelalderhistorie. Fuld power på "vores tid" og bestemt også tiden før og efter. Det kan kun anbefales at dykke ned i den.

Jagtskydning (oktober)

Der blev traditionen tro holdt jagtskydning i den første dag i efterårsferieåbningsugen. Tak til Hans for at holde traditionen i hævd for en skare af trofaste og engagerede bueskytter.

Efterårsferie (oktober)

Stormandsgården fik igen liv til glæde for unge og gamle. Masser af god formidling og gode timer sammen. For mig med brækket fod, men det skal man jo ikke lade sig stoppe af 😊.

Medbyggeraftener

Nyt tiltag til erstatning for de gamle klubaftener. Hver anden onsdag i lige uger.

Vi arbejder på forskellige projekter til gavn for det historiske værksted. Når vejret er til det arbejder vi på det historiske område men her mens det har været for koldt og vådt, har medlemshuset klaret både oprydning, reparation af tøj og arbejdet på det nye bålsted til salshus i køkkenet. Godt nok et værre svineri med spåner over det hele. Men hyggeligt og varmt.

Det er så dejligt at få lavet nogle af de små og store ting, der bare gør hele oplevelsen på Ulvsborg lidt bedre.

Julefest (december)

En lille tæt julefest men med STOR hygge faktor. Tak til Trine og Sarah-Louise for igen i år at finde på og sørge for leg og latter.

Tak for 2023

2023 blev et godt år. Selvom jeg aldrig kan huske hvad det var vi lavede, fordi jeg allerede er fuldt optaget af det nye års planlægning. Så vil jeg genbruge mine ord fra sidste år. Måske skal de blive en tradition:

Jeg elsker at sige at det var vores bedste år nogen sinde. Det regner jeg da med fortsætter, altså at vi kan blive ved med at løfte os, blive endnu bedre, dygtigere, skarpere, gladere, endnu bedre venner og endnu bedre formidlere for hvert år der går.

Det er et langt sejt træk at finde ind til den måde, hvor vi er den allerbedste støtte for Ulvsborg Historisk Værksted OG hvor vi samtidig skaber det

allerbedste fundament for et godt fællesskab omkring formidling, historie, håndværk og middelalder.

Tak for jeres indsats hver især, for rummelighed, venskab, nærvær og for at dele ud af jeres viden, både til hinanden og til gæsterne på Ulvsborg.

Indtil videre synes jeg faktisk det går ret godt med det.

Lad os bare gå et endnu bedre 2024 i møde.

16/2- 2024

Linda Boserup Jensen