

Årsberetning Ulvsborgens Venner 2017

Jeg tror bare jeg indfører en fast indledning på årsberetningen:

Det forgangne år blev et år fuld af forandringer! Nye måder at gribe tingene an på og nye tiltag, ny direktør og nye tider. En ny måde at være forening på...

Det ligner i hvert fald til forveksling min indledning fra sidste år. Men der er alligevel en stribe meget vigtige forskelle som det er værd at holde fast ved:

Vi er ikke de samme

Vi er ikke det samme sted

Vi har mere end vi havde sidste år

Vi har gjort mere

Vi har oplevet mere

Vi har lært mere

Jeg har ellers hårdnakket holdt fast i, at jeg HADER årsberetninger, men i år har jeg faktisk glædet mig til at skulle holde den for Jer...

Det har jeg, fordi der er sket så meget i det forgangne år, at det er svært at skille det hele fra hinanden.

Og fordi vi har godt af at se hinanden i øjnene og være stolte, når vi gør status på året og hvad vi faktisk har udrettet, hvad vi i fællesskab har fået til at ske. At huske hinanden på ALT det, der lykkedes!

Det der er sket i årets løb, fortaber sig så let i mængden... det kan blive let helt væk i hukommelsen. OG lige præcis derfor er det her en kærkommen lejlighed til at flytte blikket baglæns et øjeblik - før vi skal kigge fremad.

Og alt det her er noget af det der har været gang i, i løbet af året:

Tekstilgruppen

Historien om Danmark

Sæsonåbningsfest

Parkeringsplads og knoklearbjede

Copenhell

Sommer på Ulvsborg

Geopark – Den gode historie

Lejrskoler og skoletjeneste

Medlems arrangement

Jagtskydning og efterårsferie

Medlemsture

Julefest

Til slut

Tekstilgruppen

I har syet og syet og syet... og hold da op, hvor I har fået meget til at ske... ikke uden protester, bevares, men det må man gerne når man skal lave så meget - og meget af samme slags og noget man ikke gider rigtig meget. Men I gjorde det og det var en imponerende indsats I lagde for dagen. Både lejrskoledragter, dragt til Bob og reparationer af vores gamle tøj.

Historien om Danmark

Vi er jo films-stjerner, i hvert fald var vi det for en kort stund. Vi fik endelig syn for, hvad der kom ud af optagelserne på Ulvsborg forrige vinter, hvor nogle af os blev tryllet om til gæster ved Blodgildet i Roskilde. En blæsende og kold tur til Sorø, men det var også en oplevelse at være med til at lave en historiedag i Sorø, og en rigtig god chance til at formidle og fortælle om Ulvsborg og om "vores tid" i Danmark.

Sæsonåbningsfest

Vores sæsonåbning fest, var hygge... bare hygge... ikke nogle opgaver, men tid sammen, pandekager for vores egen skyld, madkurv, snak og udveksling af gode historier og masser af latter. Det er godt at give sig tid til en gang i mellem. Som Dronningen siger, gøre unyttige ting!

Parkeringsplads og knoklearbjede

Jeg kan næsten gentage mig selv igen fra beskrivelsen af tekstilholdet...

I har aset og maset – og hold da op hvor har I fået meget til at ske...

Parkeringspladsen var et længe ønsket projekt og et af dem vi nok ikke havde fået sat i søen, hvis ikke Bob havde insisteret. Og heldigvis havde vi penge nok på kistebunden. Og for pokker, hvor har det og alle de andre tiltag på området, gjort en stor forskel for modtagelsen af publikum og den daglige gøren og laden på Ulvsborg.

For det er jo ikke kun parkeringspladsen, der er har krævet hårdt arbejde. Der er fældet, gravet, tømret, samlet og bygget mange steder på området.

Copenhell

5. år med Asgård. Vi gjorde igen i år en rigtig god figur i København om end kunderne i vores madsalg svigtede os noget. Dog kom vi i mål med et godt overskud til glæde for os alle sammen.

Vi har strammet op og lært... og er allerede langt i gang med Asgård 2018

Sommer på Ulvsborg

Sommeren 2017 er vist den vildeste vi endnu har haft. Og det holdt hårdt... men vi holdt faktisk åbent i 4 uger. **4 uger!**

Vi havde for første gang ansatte til at dække en del opgaver af de faste opgaver og alligevel var der tusind hjørner og blinde vinkler, opgaver der måtte løses - og vi var overmodige og stædige, vi var seje og trofaste, loyale og tossedumme. Klog og træt bliver man, af alle de fejltagelser man gør, men hold nu op, hvor ville vi ikke lære noget som helst, hvis vi ikke forsøgte, begik fejl og dumheder og lærte af dem...

Sommeren 2017 var fuld af udfordringer, - men det var også en sommer fuld af læring og latter. Fuld af venskaber. Der var øjeblikke med tårer og snot. Men der var også leg og dans, og der var marathon-ømme arme, ben og rygge. Der var vist hatten fuld af hele pakken.

Måske skal vi øve os lidt mere på at huske, at udvikling og nyt, kommer af at forsøge om og om igen. Og at vi faktisk er ret gode til det vi gør.

Geopark – Den gode historie

Historien var sådan set god nok... der kom bare ikke rigtig nogen gæster... vist vores sædvanlige "succes" med Geopark-projektet.

Lejrskoler og skoletjeneste

Skoletjenesten er på vej frem på Ulvsborg. For første gang har vi hul i gennem hækken til Odsherreds skoler. Og der er fuld gang i det arbejde også i 2018.

Foråret 2017 var der besøg af skole fra Hillerød.

I efteråret besøg af opholdstedet Farmen og besøg af Nordskolens afdeling på Grundtvigsvej i Nykøbing.

Så fantastisk at børnene kan tage hjem med gode oplevelser de helt sikkert vil huske længe. Lugten af røg i håret og smagen af bål og følelsen af praktisk arbejde i kroppen.

Tak til pensionist-gruppen som har løftet rigtig meget her!

Medlems arrangement

I efteråret holdt vi medlemsmøde hvor Sarah-Louise og Jakob holdt oplæg med fokus på mere viden om Ulvsborg-tiden og hvordan vi strammer os an i forhold til dragter, udstyr og formidlingen. Det er et emne vi forhåbentlig aldrig bliver færdige med grave rundt i og mon ikke vi alle sammen med god mening kan kigge en ekstra gang på vores udstyr. Måske har der indsneget sig en enkelt uvane og en enkelt bekvemmelighed der ikke hører til... ingen nævnt, ingen glemt.

Jagtskydning og efterårsferie

Traditionen tro afholdt buelaugget jagtskydning op til efterårsferien og lige så traditionen tro holdt vi åbent for publikum med tema om middelalderens mad. En god uge der som altid er noget afhængig af vejrets luner.

Medlemsture

Vi tog på to dejlige ture ud i verden. På tur til Horsens middelaldermarked og på tur til Hørmuseet på Fyn.

Det er dejligt at tage ud sammen og hente inspiration og ny viden. Det er dejligt at køre ud og møde nye og gamle venner i andre omgivelser. Vi kommer hjem fuld af glad og fuld af oplevelser.

Jeg kan kun opfordre til at I tager initiativ til mere af den slags!

Julefest

Årets sidste foreningstiltag. Pølsen i rosinenden. Juleblot og julefest. Hygge, sulemad og søde sager. Gaver og leg – alt det gode der hører højtiden til uanset om man bekender sig til Odin eller den hvide Krist.

Til slut

Vi skal bare huske at huske, at det alt det vi går sæson 2018 i møde med, er kommet til fordi vi alle sammen har bidraget med noget til helheden.

Og sidst men ikke mindst så er I kommet springende hver gang der bliver kaldt... I alle mulige sammenhænge... Det er altså ret fantastisk at være en del af... Tak for 2017!

Hil Freja - og Gud bevare Ulvsborg!

